

## Mini Elfstedentocht Klundert.

We gaan eens 15 jaar terug in de tijd we zijn dan in 1991 beland en wel begin februari.

Na de clubkampioenschappen hardrijden gaan we op de woensdag middag iets nieuws doen, een heuse mini elfstedentocht op de Klundertse ijsbaan en op de toekomst. Dit evenement was voor leden gratis maar niet leden moesten fl. 5.-betalen om de kosten van het prijzengeld zo laag mogelijk te houden. Tijdens deze tocht moest er natuurlijk ook gekluund worden, dat was achteraan de ijsbaan van de toekomst naar het Verlaat dwars over de dijk, die hadden we bedekt met oude vloerbedekking die we hier gekregen hadden. Om dit evenement te kunnen laten slagen hadden we toch wel zo'n 20 vrijwilligers nodig en de beschikbare bestuursleden.

Het sneeuwde, dus werd het een groot succes met ongeveer 70 jeugdige deelnemers. De steden waren 11 mensen met een bord om hun schouders, waar de naam van de betreffende stad opgeschreven was, ze stonden over het hele parcours verdeeld, voor deze mensen was het ook een leuke en koude ervaring.

Na 5 jaar hebben we dit evenement nog eens over gedaan, het was toen 1996 het jaar van ons 90 jarig bestaan. Dit jaar stonden alle evenementen in het teken van 90 jaar K.I.J.C. deze keer werd de mini elfstedentocht niet op woensdag middag gehouden maar op zaterdagmorgen.

De baan was deze keer heel anders dan de eerste keer toen we niet verder gingen dan de toekomst, nu moesten de schaatsertjes door het sluisje waar ze omhoog moesten klimmen tot aan de groene brug en daarna weer terug naar het Verlaat, wat bij het sluisje wel spannend was, want je moest daar weer naar beneden, terwijl je tegenliggers omhoog moesten klimmen. Eerst nog een rondje rond het riet eilandje en daarna nog een keer klunen over de zelfde dijk van de toekomst, naar het Verlaat en dan naar de finish. Dit jaar was het voor het bestuur en z'n helpers een erg druk jaar want 90 jaar bestaan en een lange ijsperiode dus veel activiteiten. Zoals nog een behendigheidswedstrijd voor de jeugd, het clubkampioenschap, een demonstratie schoonrijden met aansluitend schoonrijden voor de leden wat toch heel leuk bleek te zijn. Al deze activiteiten waren gratis voor de leden. Dat waren 10 jaar geleden de activiteiten rond het 90 jarig bestaan, wat toen dus samen viel met een koude winter.

Wie weet wat 2006 ons nog gaat brengen wat koude betreft, je weet het maar nooit dus laat ons maar afwachten.



Rien Vissers.